

3. ONZE ACADEMIE

We noemen ons christelijk. Aan de ene kant is dat duidelijk: we willen er geen doekjes om winden waar we staan. Want we geloven niet in algemeenheid of neutraliteit.

Aan de andere kant roept het woord "christelijk" nogal eens mi sverstanden op. Daarom willen we er meteen bij zeggen wat we er niet mee bedoelen.

Met een "christelijke academie" bedoelen we niet een academie waar iedereen precies weet wat God wil. We vinden wel dat geloof iets te maken heeft met de manier waarop je leeft en dus met de manier waarop je met kinderen omgaat. Je moet zelf daarin een persoonlijk standpunt innemen.

Met een "christelijke academie" willen we geen academie zijn alléén voor studenten die al gekozen hebben voor een bepaalde richting. Niet omdat we tegen kiezen zijn, maar omdat we uit ervaring weten dat veel studenten nog niet aan een definitieve keus toe zijn.

Wat we wel van studenten vragen is, dat ze een godsdienstige benadering van het leven serieus willen nemen, erover willen nadenken, er iets over willen leren.

Aan deze overtuiging proberen we uitdrukking te geven in een open omgang met elkaar en in het serieus nemen van kinderen en van wat hen bezighoudt door mensen niet in hokjes te plaatsen maar met elkaar in gesprek te brengen.

We gaan er vanuit dat dit voor het instituut na verloop van een aantal jaren een herkenbaar gezicht zal opleveren.

We willen onszelf en elkaar in deze zaken ruimte geven, om dat met elkaar te ontdekken door een leef- werkgemeenschap te vormen waarin iedereen een gelijkwaardige inbreng heeft.

Wij stellen ons als doel onderwijsgevenden voor het basisonderwijs op te leiden, die in staat zijn goed onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs waarbij ieder kind zoveel mogelijk tot zijn recht komt.

