

1937 - 1979

DAAR, OP ZOLDER

Daar mocht ik als leerling foto's maken voor artikelen "Hoe leer ik timmeren" van de heer Oskam. De foto's moesten de handeling (het schaven, hakken enz.) goed uit laten komen.

Bij het afhalen van de afdrukken werd ik vermanend toegesproken door de fotohandelaar: "Weet je vader wel dat je zulke foto's maakt?" Op een van de foto's was namelijk het hoofd van het vrouwelijk model er niet opgekomen, wel de schaaf, twee gevulde armen en dito boezem.

Daar was op de achterzolder ook de noodtrap, waardoor de hele klas van Wim Gillissen' ruim voor de afloop van de les er tussen uit piepte, zonder op te ruimen!

Daar vond ik ook verstopt achter de balken in hoeken en gaten de poppetjes van een gemeenschappelijk werkstuk, waar deze klas van baalde.

Daar kon je via een luik op de voorzolder het dak bereiken en heerlijk zonnen.

Daar vind je op het houten dakbeschot de namen van spijbelaars Jappe Boersma, Jaap Bottinga, Harry Snel, Albert Lodder, en Lies, Gerry en Betty. Rapportages van innige ontmoetingen:

DAAR LIEVELING 11-4-46



Daar waren ook diepe kasten waarin je elkaar of ook de leraar kon opsluiten, als die je foto's verscheurd had, omdat je die in de les zat te bekijken.

Daar werden ook stiekem sigaretjes gerookt,

Daar ging een hete-luchtballon in vlammen op.

Daar werd gezongen als de klas net bij "Smitje" vandaan kwam.

Daar werd ook getimmerd, gekleid (en met klei gegooid), geplakt, daar ontstonden kastelen, hunebedden, plattegronden van Amsterdam.

Daar werd door iedereen twee dagen lang geploeterd om handenarbeid examen te doen.

Daar was het altijd te koud als de leerlingen binnenkwamen en altijd te warm als ze weg gingen.

Daar stond het rustbed van dominee Visser en juffrouw van Pelt (en wie weet van wie nog meer?).

(Daar zetelde onze eerste dekaan Margriet Eijgenraam)

Daar was het avontuur!

Vaarwel zolder van de Dintelstraat!

Chr. Arntzen