

de erudiet

De kweekschool heeft tal van zeer begaafde leerlingen gehad, die later mannen van naam geworden zijn. Eén der sterren onder hen was Arie de Fouw. Hij was nog maar even in de twintig, toen hij tot leraar benoemd werd (1923), maar dit was voor hem geen hoogtepunt, doch startpunt van een briljante carrière. Toen hij directeur werd, had hij reeds de akte M.O. Duits A en was doctorandus in de geschiedenis. Kort daarna promoveerde hij cum laude bij Prof. Van Schelven. Het onderwijs geven zat hem in het bloed: „Ik heb een hartstocht voor doceren”. Een systematicus was hij niet, maar hoe wist hij zijn leerlingen te boeien! Dat kwam mede hierdoor, dat voor hem de geschiedenis altijd betrokken was op het heden. Toen in 1939 de Duits-Poolse oorlog uitbrak, gaf hij zes weken les over de geschiedenis van Polen. Dat paste helemaal niet in het examenprogramma, maar hoe genoten zijn leerlingen van dit springlevende onderwijs!

Hij vond bijna letterlijk voor alles tijd: studeren, boeken schrijven, referaten houden, de Duitsers dwarsbomen, briljante lessen geven en, last but not least, de persoonlijke belangen van zijn leerlingen behartigen.

Dit fel geleefde leven was spoedig opgeteerd. De 14de juni 1945 hebben wij hem op „Zorgvlied” ter aarde besteld. Daags daarna zei de voorzitter van het schoolbestuur, Dr. C. Tazelaar in een herdenkingsrede o.a. „Zijn toewijding voor de studeerende jeugd was levende, bloedwarme praktijk, was fascinerende daad. In die liefde, die toewijding, die warmte van hart is hij voor velen van zijn leerlingen ten zegen geweest”.

A. J. Anes

(uit gedenkboek “75 jaar GKS” verschenen in 1960)