



handenarbeid

Dat echte ouë handenarbeid is er uit! Ik hoop niet dat U daar van opkijkt want dat zou niet best zijn. Geloof U nog in het bewerken van leer, van hout, of van koper? Ik niet gelukkig, dat is er uit, en dat zal er ook nooit meer in komen.

De moderne handenarbeider stort zich in het waardeloos materiaal, blijft daar even verwezen zitten en gaat dan verwoed aan de slag om later weer boven te komen met een knap stukje eigen werk, dat er wezen mag. Soms komt hij ook niet boven en zit dan het door eigen scheppende activiteit verworven voorwerpje kalmpjesweg toe te passen. Dit is de zogenaamde toegepaste handenarbeid.

Jammer is, dat nog zo weinigen de nieuwe handenarbeididee aanhangen.

Er zijn er nog te veel die domweg van leer trekken. En tot hen zeg ik: Dat is het niet! Géén leer, géén hout, géén edel staal, laat uw stukje zó zijn, dat men U toeknikt, U op de schouder klopt en roept: „Waardeloos hè!”