

Maart 1961- Kamp 4A,B

Op de Vanenburg in Putten.

Kamplied:

*Op de Vanenburg, op de Vanenburg
daar voel je je heel gauw thuis
Je vergeet er je zorgen van vandaag en van morgen.
Want wij gaan nog lang niet naar huis
Op de Vanenburg daar voel je je heel gauw thuis.*

Tijdens dit kamp stond aan de lezing over het "**nozemprobleem**" - toen erg actueel - door de heer Broekema op het programma.

In een baldadige bui en opgestoot door de leraren verkleedden bij ons als nozems.

De heren Pijlman en de Koning gaven het goede voorbeeld, zonder enige moeite, en de heer Broekema werd door een merkwaardig publiek ontvangen.

Wij wilden wel eens zien of de theorie van de opvoedkunde ook in de praktijk werkte.

Onze onverschillige nozemhouding bij zijn binnenkomst bracht de heer Broekema even in verwarring.

Tussen theorie en praktijk blijkt wel wat verschil.

Hij herstelde zich evenwel snel en wist deze "nozemjeugd" zelfs te boeien.

De avond eindigde met de uitverkiezing van de beste verklede nozem en een daverend nozemfeest.

En dat op de Gereformeerde Kweekschool in 1961.

Hanny Vonk
Moup van de Weg



Tekening: de heer Broekema