

PROGRAMMA

70 JAAR H.P.A.

WOENSDAG 27 APRIL 1977



13.00 uur Opening.

Spreker: de Heer P.W.Spruyt.

Gezang 301:

Gezang 474: God roept ons, broeders, tot de daad.

Spreker: de Heer J.R.van der Leeuw.

Spreker: de Heer H.Schram.

Lied: Shalom chaverim.

Shalom chaverim, shalom chaverim,  
shalom, shalom,  
Lehitraoot, lehitraoot,  
shalom, shalom.

Spreker: de Heer E.Rijnberg.

13.45 uur Pauze met koffie.

14.15 uur "De meester van de Zwarte Molen",  
gespeeld door klas 26 - regie: P.Mantel.

15.30 uur In de H.P.A. zijn de lokalen door de  
verschillende klassen feestelijk ingericht.

17.30 uur- Lopende maaltijd

19.30 uur vervaardigd door Havo-5.

19.30 uur- Feestavond, waar cabaret, toneel

24.00 uur en dans elkaar afwisselen.

14.00 uur Ontvangst oud-docenten en -studenten  
van de H.P.A.

13.00 uur Opening.

Gezang 301: Wij moeten Gode zingen.

1. Wij moeten Gode zingen  
Halleluja,  
om alle Goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gif zendt Uw zegeningen  
halleluja.
2. Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schande en in schade  
is hij nabij geweest,  
aan al wie Hem aanbaden,  
aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de heer, te stade,  
de minsten allermeest.
5. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
de Heer van alle dingen  
die leeft in gloria,  
met alle stervelingen,  
niets komt zijn eer te na,  
wij moeten Gode zingen  
halleluja.

Spreker: de Heer P.W.Spruyt.

Gezang 474: God roept ons, broeders, tot de daad.

1. God roept ons, broeders, tot de daad;  
zijn werk wacht, treedt dan aan  
en weest gereed om elke weg,  
die Hij U wijst, te gaan.  
Wij weten dat, wat komen mag,  
toch hij slechts wint die waagt,  
en wie zich zelve geven wil  
door 't donker vlammen draagt.

2. God roept, en in Hem is de kracht,  
die onze zwakheid staalt.  
Dit is de vreugd, dat Hij het doel  
en onze vaart bepaalt.  
Dat Hij ons over grenzen heen  
laat zien het groot gezicht  
van aller mensen broederschap  
in 't ene, godlijk licht.

3. God roept, en wat de mensen scheidt  
dat zij geen scheiding meer;  
zijn liefde houde ons allen saâm  
en samen met de Heer.  
Want wat er in de wereld woed',  
toch is het God die wint  
en in een elk die Hem behoort  
het nieuwe rijk begint.

Spreker: de Heer J.R.van der Leeuw.

Spreker: de Heer H.Schram.

Lied: Shalom chaverim.

Shalom chaverim, shalom chaverim,  
shalom, shalom,  
Lehitraoot, lehitraoot,  
shalom, shalom.

Spreker: de Heer E.Rijnberg.